

Getuigenis van Elke, H-teamgids en docent aan Erasmushogeschool te Brussel

Ik ben Elke Moortgat, afgestudeerd in 1999 als "A1 Ziekenhuisverpleegkundige" aan de EHB te Jette. Nu heet dat Bachelor in de verpleegkunde, of nog beter "algemeen ziekenverpleegkundige".

Ik ben gestart in de thuisverpleging maar na twee jaar maakte ik de switch naar het ziekenhuis waar ik op de afdeling hemodialyse terecht kwam.

Na 8 jaar merkte ik dat het tijd was voor iets anders. Ik bleef op mijn honger zitten. Daarom volgde ik een opleiding voor leerkracht via avondonderwijs. Ik werk nu reeds 11 jaar aan de EHB in de opleiding verpleegkunde.

Ik ben stagecoördinator voor de volledige, 4-jarige opleiding. Daarnaast ben ik jaarverantwoordelijke voor het 3^o opleidingsjaar en geef ik les en doe stagebegeleiding.

Sinds de start van het huis voor gezondheid was ik betrokken bij hun werking. Vanuit het onderwijs zijn wij als Brusselse school immers sterk betrokken bij de Brusselse gezondheidszorg.

Mijn rijke ervaring in het werkveld én in het onderwijs wou ik inzetten om jonge mensen te motiveren om te kiezen voor een opleiding in de gezondheidszorg. Ze hebben het me dan ook geen 2 keer moeten vragen of ik gids wou worden in het H-team. Ik vind het ongelooflijk boeiend om mijn ervaringen te delen met jonge mensen die voor de keuze staan van hun studies hoger onderwijs.

Samen met Melissa heb ik enkele sessies gegeven en dit doe ik nog steeds, nu samen met els. Ze weten dat – als het in mijn agenda past – ik met volle overtuiging en enthousiasme een H-teamsessie geef. (das waar Elke !! 😊)



De ontwikkelingen in de gezondheidszorg staan niet stil. Iedere dag, week, maand, jaar zijn er nieuwe toepassingen, uitvindingen, worden er apps ontwikkeld om het comfort van zowel zorgvragers als zorgverleners te verhogen.

Ik vind het belangrijk dat aankomende studenten goed op de hoogte zijn omtrent deze nieuwe trends, en dit niet alleen in de verpleegkunde ook binnen het ruime aanbod aan studierichtingen binnen de gezondheidszorg. Ik haal dan ook enorm veel voldoening aan het doorgeven van mijn ervaring aan mijn eigen studenten.

Tijdens een H-teamsessie trachten we op een leuke en interactieve manier de verschillende takken in de gezondheidszorg toe te lichten. Als ik dan ook maar 1 extra iemand kan overtuigen om vb verpleegkunde te gaan studeren, dan is mijn dag goed!

Het is immers een "kunst" om jonge enthousiaste leerlingen uit het 5e of 6e middelbaar te overtuigen om te kiezen voor een studie in de gezondheidszorg.

Er heersen nogal wat vooroordelen omtrent de zorgberoepen en het is niet evident om die uit de wereld te helpen. Zo herinner ik me een meisje van het 6e jaar die in de richting STW zat, die dacht *“dat een verpleegkundige de dag van vandaag enkel maar moet mensen wassen en pilletjes geven als de arts dat voorschrijft.”* Ze was dan ook wel aangenaam verrast na mijn "relaas" . Er was ook een andere leerling die geneeskunde wou studeren. Bij de vraag of verpleegkunde iets voor hem was antwoordde hij: *“ ben je gek, verpleegkunde? (met een afkeurende blik), dat zijn slaafjes van de dokter. Ik denk er nog niet aan.”* Jammer dan velen nog denken aan de nobele en edelmoedige Florence Nightingale bij het horen van het woord verpleegkundige.

De jongeman beseft nog niet hoe belangrijk het is om multidisciplinair samen te werken, dus ook samen met de verpleegkundigen.

We willen tijdens een H-teamsessie dan ook alle zorgberoepen en hun samenwerking grondig bespreken.

Elke

Juli 2018